



Jrg.24-nr 05

Zondag 29 september 2024 – 10.00 uur

liturgische kleur is groen

De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg

voorganger	ds. Adri van der Wal
lector	Pleunie de Lint
organist	Hans Okkerse
ouderling	Anne-Marie van de Weg
diaken	Willemien de Mol
koster	Peter de Jong

Uw gaven worden gevraagd voor

1. St. Ontmoeting Dak- en thuislozen

2. Wijkkerk

3. Toekomst van de kerk

☺ Nevendienst	Janneke van der Schelde
☺ Crèche	Maria Hoogvliet

Bij de dienst

Wij beleven ons geloven in een wereld vol onzekerheden en vragen.

Bij velen leven twijfels.

Waar kan ons geloven vaste grond vinden en van daaruit houvast bieden in deze tijd?

Zondagmorgen lezen wij Psalm 93 en Marcus 4:35-41, Bijbelgedeelten die ook voortgekomen zijn uit tijden waarin het leven onder druk stond.

Deze passages reiken ons door ze te lezen tegen de tijdsachtergrond waarin zij ontstonden, in liedvorm en verhaalvorm, een overtuiging aan die ons ook in deze tijd steun kan geven.

ds. Adri van der Wal

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom
Inleidende orgelspel

-VAN BUITEN NAAR BINNEN-

- De gemeente gaat staan –

Stil gebed

Aanvanglied **Psalm 107: 1 en 4**

Bemoediging en groet
Drempelgebed (door allen uitgesproken)

**U die mij kent als geen ander,
die weet hebt van mijn diepste gedachten:
God-van-mensen, maak met mij een nieuw begin.**

**U die het leven wilt,
die alles wat is tot bestaan hebt geroepen,
Schepper-God, maak met mij een nieuw begin.**

**U die mensen doet opstaan,
die bevrijden wilt van dood en duisternis,
God-van-leven, maak met mij een nieuw begin.**

- De gemeente gaat zitten –

Zingen: **Psalm 107: 20**

Kyriegebed

Voorganger: Vanwege alle pijn bij mensen, groot en klein:
Heer, wil bij ons zijn.

**Allen: Heer wil bij ons zijn.
Kyrie eleison.**

Voorganger: Vanwege alle groot verdriet, Gij zijt toch die het ziet:
Heer, vergeet ons niet,

**Allen: Heer, vergeet ons niet.
Christe eleison.**

Voorganger: Vanwege zoveel nood, in 't klein en in het groot:
Heer, verjaag de dood.

**Allen: Heer verjaag de dood.
Kyrie eleison.**

Glorialied: **Lied 655: 1, 2 en 3**

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst -

DE SCHRIFT

Zingen: **Psalm 119: 49**

Eerste Schriftlezing Psalm 93
Lied hierbij: **Psalm 89: 3 en 5**

Tweede Schriftlezing: Marcus 4:35 - 41
Lied hierbij: **Lied 352: 1, 2, 5 en 7**

Enkele illustraties bij het verhaal van Marcus 4

Uitleg en verkondiging

Kort orgelspel

Lied in antwoord: **Lied 611: 1, 2 en 3**

-De kinderen komen terug uit de kindernevendienst -

GEBEDEN EN GAVEN

Berichten vanuit de gemeente

Toelichting op de gaven en inzameling

Dankgebed, voorbeden, **Daarbij als acclamatie: Lied 25 B:**
stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

- VAN BINNEN NAAR BUITEN-

- De gemeente gaat staan –

Slotlied **Lied 755: 1 en 2**

Heenzending en zegen

Gezongen antwoord: Lied 423: 3

Collectedoel diaconie: St. Ontmoeting

St. Ontmoeting biedt hulp aan mensen, die dakloos zijn of dreigen te worden.

Velen van hen kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven ze zelfs al jaren op straat.

St. Ontmoeting biedt o.a. Ambulante begeleiding, Beschermd wonen, Activering en Inloop en Dagopvang.

Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-Petruskapel-app of naar NL28RABO0134939840 t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk-Petruskapel 29 september 2024, scan de QR code en maak uw bijdrage over of u kunt ook gebruik maken van de kerk app of uw bijdrage geven in de collectezakken

Namens de diakenen Tini Roos



Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de prachtige kaart, vóór mijn verjaardag, die ik uit de Wilhelminakerk van jullie mocht ontvangen. Het deed mij goed.

Riet Meijer

Berichten uit de diaconievergadering

Op dinsdag 24 september j.l. was er heel veel te bespreken.

We melden het puntsgewijs en besluiten met een langer bericht over dankdag en de fruitactie.

- Nog steeds zijn gebruikte fietsen meer dan welkom bij Vluchtelingenwerk. Belt u gerust met Willemien de Mol. 06 – 450 636 72
- We bespraken de acties voor het project. Op het moment zorg voor kwetsbare mensen in Moldavië. De koekverkoop is nog steeds een succes, maar houdt u de berichten rond 17 november goed in de gaten. Dan is de 1e collecte voor het project.
- We bestelden het actiepakket “Red je het wel” We hopen ook op deze manier mensen die moeilijk rond kunnen komen te vinden en te helpen. Helpt u ons daarbij?
- De kledingbank is niet alleen heel blij met giften, maar neemt ook kleding en ander textiel (ook licht beschadigd) in ontvangst. Alleen niet in grote hoeveelheden, anders kunnen ze het sorteren niet aan en de ruimte aan de St. Jorisweg is beperkt.
- Op 16 november is er in het Yuverta-college een klimaatmarkt. Wij hopen aanwezig te zijn in de stand van de Groene Kerk.
- Soms hebben mensen ineens meubilair nodig. Wij werken dan samen met “Geef het Dordt”
- We zijn blij dat de Koffiekan een doorstart kan maken. Dank aan Marrie en Anneke.
- We danken Willem de Vries voor zijn heldere begroting.
- De Avondmaalsvieringen (ook in de middag) zijn goed verlopen.
- Dankdag en duurzame maaltijd:

Op woensdag 6 november 2024 begint om 18.00 in de zaal van de Wilhelminakerk de duurzame maaltijd. Hiervoor is iedereen en speciaal onze broeders en zusters uit de Grote Kerk uitgenodigd. De suggestie voor het tafelgesprek: Uitwisseling van ideeën over duurzaam leven. We willen daarbij elkaar niet de groene maat nemen, maar openstaan voor de ervaringen van de ander. Aansluitend is om 19.30 een vesper geleid door onze predikant dominee Evelien Plaisier.

Op zaterdag 9 november van 10.00-11.00 kunt u uw gaven naar de Wilhelminakerk brengen. Het gaat vooral om fruit, koekrepen, pakjes sap, koffie, thee en losse suiker.

Ieder jaar staan de diakenen weer versted wat bijeen gebracht wordt.

Na de Dankdagdienst op zondag 10 november brengen we de fruitbakjes en kratten met heerlijkheden naar de diverse adressen. Uw hulp is ook daarbij van harte welkom. *Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe*

Fleurig

De bloemen die iedereen in de kerk heeft kunnen zien, mocht ik afgelopen zondag mee naar huis nemen. Na een erudiete overhandiging door Rinald (waarvoor nogmaals mijn grote dank) staan ze nu al weer een week te fleuren in de huiskamer. Hartelijk dank, *Gert van Bemmel*

13 oktober: lunch voor nieuwe leden en belangstellenden

Ben(t) u/jij in het afgelopen jaar lid geworden van onze wijkgemeente of een (regelmatige) bezoeker van kerkdiensten? Wees dan van harte uitgenodigd voor een lunch met meer informatie over onze wijkgemeente en een kennismaking met verschillende gemeenteleden en werkgroepen. Ook wie al wat langer lid is maar wel nieuwsgierig: van harte welkom! De lunch vindt plaats op zondag 13 oktober, na de kerkdienst (start ongeveer om 11.30 uur). Aanmelden, via het contactformulier op de website? Graag, het liefst voor 30 september. Dat kan bij *Marijke Boesberg, Jenni Stam of ds. Evelien Plaisier*.

Bij de dienst van 29 september in de Petruskapel

Deze zondag vieren we in de Petruskapel het Heilig Avondmaal, de vreugdevolle gedachtenis van Gods genadig verlossingswerk, en een verlangend uitzien naar de toekomst. Want wij vieren deze tafel *totdat Hij komt!* Voorafgaand lezen we uit 2 Koningen 6: 8-23 het verhaal over de oorlog tegen Aram, het huidige Syrië. Een oorlog die niet gaat zoals de koning van Syrië zich dat had voorgesteld. Hij heeft een sterk leger, hij valt onverhoeds aan, zijn legers verplaatsen zich razendsnel. Dat moet een gemakkelijke overwinning opleveren. Maar zoals Poetin zich vergiste in de weerstand van Oekraïne, zo vergist deze koning zich in de wijze waarop Israël weerstand biedt. Steeds wanneer hij een plaats aanvalt blijkt die verlaten te zijn. Elke slag is een slag in de lucht. En dan denkt een mens gelijk aan verraad. Die koning kent geen andere mogelijkheid dan dat iemand uit zijn directe omgeving de plannen verraadt.

Iemand uit zijn hofhouding is breder georiënteerd, hij weet te vertellen dat het Elisa is die steeds weet wat er gebeuren gaat. Deze Elisa weet zelfs wat de koning in het verborgene doet! Tegenwoordig zouden we daarom lachen, terwijl de mogelijkheden om op de gekste plaatsen te spioneren nu eigenlijk eindeloos zijn. Maar in die dagen nam men zo'n bericht ernstig. Die Elisa moet uitgeschakeld worden. Gearresteerd, niet gedood. Hij mag Israël niet meer van dienst zijn, maar misschien is hij levend voor Aram bruikbaar.

En dus trekt een sterk leger naar Dotan, want daar is Elisa op dat moment, en omsingelt de stad volledig. Elisa's knecht ziet er geen gat meer in. Van boven af gezien is er geen doorkomen aan. Het is uitputten of overgave. Maar dat komt omdat het geloofsvertrouwen van die knecht niet zo groot is. Hij meet met menselijke maat, terwijl Elisa met goddelijke maat rekent. Er ligt een leger tussen de stad en het leger van Aram. Maar dat moet je wel leren zien. Een prachtig beeld, in al zijn rijkdom. Maar het betekent vooral ook dat je niet moet opgeven. Dat wie de moed niet opgeeft onvermoede mogelijkheden zal ontdekken. Omdat wie gelooft weet dat wie God bewaart, wel bewaard is. Het is Elisa, de man die ze moeten arresteren, die hen van het kastje naar de muur stuurt.

Zoals de ogen van de knecht van Elisa gesloten waren, zo zijn de ogen van het leger van Aram gesloten. Ze kijken wel, maar ze zien niet.

Denk aan de Emmaüsgangers, die de hele weg met Jezus spreken, maar niet zien dat Hij het is.

Zo brengt Elisa het leger van Aram naar Samaria, waar ze geheel door het leger van Israël omgeven zijn. Pas dan vallen de schellen van hun ogen. En ze begeven het van angst. Wat ze een ander hadden willen laten overkomen, overkomt hen nu zelf. Ze dreigen in de pan te worden gehakt. De koning van Israël heeft daar duidelijk geen problemen mee, maar Elisa wel. Hij stelt voor dit leger een maaltijd voor te zetten en dan terug naar huis te sturen. Misschien nog wel met proviand voor onderweg. Omdat de 'overwinning' niet aan eigen vernuft en kracht te danken is, maar aan Gods hulp. *Hebt uw vijanden lief*, zo leert de Here Jezus ons. Hier zien we hoe dat al in het Oude Testament besloten is. Vurige kolen op iemands hoofd stapelen. Het werkt, want *vanaf toen deden de Aramese benden geen invallen meer in Israël*. Hoe zou de oorlog verlopen zijn wanneer Israël in Gaza voedsel, water en medicijnen had uitgedeeld vanaf dag één? Omdat de slagkracht vooral te danken is aan westerse steun, en de bevolking in Gaza al sinds 2007 lijdt onder dezelfde terreur als Israël? *ds. J.W. Schellingerhout*

Voedselbank

Voor de laatste keer deze maand de vraag om de volgende artikelen: Soep in blik, pak of zak (geen varkensvlees aub), vermicelli, soepstengels ...



Kerkelijke agenda

zo 6 oktober 10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Jan Douwes
Petruskapel – ds. G. de Lang

Wilhelminakerk Blekersdijk 41 3311LD Dordrecht tel. 078 6137925
Petruskapel Plein 1940-1945 3313CV Dordrecht

predikant: ds. Evelien Plaisier, tel. 06-48413796, mail: ds.evelienplaisier@etmail.nl

kerkelijk werker: Ramon de Bonte

pastorale contactpersonen:

Hanneke Kroonen 06-44511582 en Mieke van der Schelde 06-42391287
(voor de Wilhelminakerk), Margriet Stavast 06-53964656 (voor de
Petruskapel) en

Jenni Stam 06-51754395, mail: jennistam@hotmail.com

vertrouwspersonen:

Joke vd Bandt: vp_joke@dewilhelminakerk.nl en
Gerard vd Niet: Vp_gerard@dewilhelminakerk.nl

scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht,
tel. 078-6176387. e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com

kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl tel. 078-6137925

wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en
Petruskapel

In de omschrijving: soort betaling + WK of PK

digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com

website: www.dewilhelminakerk.nl

kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com

(vóór donderdag 19.00 uur)

Plaquette voor verzetsvrouw Lenie Dicke op de kop van de Prinsenstraat

DORDRECHT - Op de kop van de Prinsenstraat, waar tot januari 1945 het huis van de familie Dicke stond, wordt op vrijdag 4 oktober om half twee een plaquette onthuld. Het is ter herinnering aan de (gereformeerde) verzetsfamilie Dicke en in het bijzonder dochter Lenie Dicke. De familie was toen verbonden met de Wilhelminakerk.

Onder de schuilnaam Lize was zij actief in het verzet met de rol van koerierster als dekmantel. Ze werkte vooral samen met Sytze Beinema, die in 1944 na verraad werd gepakt en uiteindelijk werd omgebracht in kamp Vught. Lenie werd in 1945 verraden, opgepakt en vastgezet. Daarom besloot het verzet - onder leiding van Jacobus A. Beekman - haar te bevrijden uit de gevangenis aan de Doelstraat. Dat werd in de nacht van 7 op 8 januari 1945 succesvol uitgevoerd. Ze vluchtte achter op de fiets, die werd gereden door verzetsman en latere politiemans Alblas, de oudere broer van verzetsheld Aart Alblas. Uit wraak werd het huis van haar ouders door de Duitsers op 10 januari 1945 in brand gestoken.

Lenie Dicke staat symbool voor de vrouwen in het verzet in Dordrecht. Het museum 40-45 achterhaalde, door veel aandacht voor haar daden, steeds meer vrouwen in het verzet, die anders wellicht naamloos zouden zijn gebleven. Eind 2024 wordt een expositie in het museum geopend. In 2023 werd er een straat naar haar genoemd op de Essenhof. Het pad liep direct langs de familiegraven van de familie Dicke. Vader en wethouder Carel en broer en illustrator Otto werden voor hun maatschappelijke inzet voor de samenleving in het verleden ereburger van Dordrecht. Geen enkele andere Dordtse familie kan bogen op twee ereburgers.

De familie Dicke, wethouder Rik van der Linden namens de gemeente en de werkgroep Dochters en zonen, zijn bij de plechtigheid op 4 oktober betrokken. De werkgroep Dochters en zonen deed het verzoek aan de gemeenteraad in 2023 om de historische locatie te markeren. "De plek in de Prinsenstraat 3 waar de brand heeft gewoed, is na de oorlog nooit meer bebouwd. Er zijn alleen wat parkeerplaatsen aangelegd. Tot op de dag van vandaag is het een zieloze ruimte, zonder enige verwijzing naar de historische gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden. Een plaquette met het verhaal van de Prinsenstraat als Verzetsstraat zou daar verandering in kunnen brengen."

De familie Dicke was nauw betrokken bij de (gereformeerde) Wilhelminakerk aan de Blekersdijk. Na de oorlog werden de ouders van Lenie, de vader en moeder van het (gereformeerde) verzet genoemd.

Hans Berrevoets

LENIE DICKE (Helena Cornelia Kouwen-Dicke) -
Dochter van Dordrecht - geboren 9 februari 1922,
is de bekendste verzetsstrijdster in Dordrecht.
Onder de codenaam Lize was zij actief voor de
Beinema-groep, die was voortgekomen uit
kerkgangers van de Wilhelminakerk.
In januari 1945 werd zij opgepakt en ver-
hoord door de Duitsers, maar het verzet
wist haar tijdig uit de gevangenis te bevrij-
den. Als represaille is toen het woonhuis van
de familie Dicke aan de Prinsenstraat door
de Duitsers in brand gestoken.
Bij de parkeerstrook in de Prinsenstraat, waar
het huis heeft gestaan, wordt het **GEDENK-
BORD** onthuld als blijvende herinnering aan Lenie
Dicke en deze historische gebeurtenis in Dordrecht.



Onthulling GEDENKBORD LENIE DICKE

UITNODIGING

*Ter nagedachtenis aan Lenie Dicke en deze aangrijpende gebeurtenis.
Markant onderdeel van de historische route door de binnenstad.*

Programma:

- 13.15** Ontvangst door Dochters & Zonen van Dordrecht /
Vrouwen Kunnen Alles (VKA)
Bij mooi weer: Gitaarspel Freek Dicke
- 13.30** Welkom door Jacqueline van den Bergh
Ceremoniemeester Hans Berrevoets
- 13.40** Familielid Lenie Dicke
- 13.50** Wethouder Historisch Erfgoed, Rik van der Linden
Onthulling GEDENKBORD samen met familieleden
Gedicht door Marieke van Leeuwen
Uitdelen wit vlaszaad met rood hart door VKA (bloem
voor Lenie als Dochter van Dordrecht)
- 14.15** Wandeling naar Theater Voorstraat 450
voor hapje, drankje, gitaarspel Freek Dicke

S.v.p. i.v.m. catering aanmelden via info@dochtersenzonen.nl

VRIJDAG
4 OKTOBER 2024
13.30 uur

PRINSENSTRAAT
HOEK
PARKEERPLAATSEN
DORDRECHT

i.s.m. de Gemeente Dordrecht

